

## OVERZICHT MET QUOTES

<b>Auteur</b>	<b>Quote</b>
Özcan Akyol, schrijver, columnist, programmamaker	"Lezen biedt rijkdom."
Babs Gons , schrijver en performer	"Kinderen weten goed wat ze wél willen lezen, laten we ze die wereld op papier geven."
Paulien Cornelisse, cabaretier, columnist en schrijver	"Als je leest ben je eindelijk alleen!"
Kluun, schrijver	"We moeten af van het idee dat alleen de roman de weg is naar de liefde voor taal en het ontdekken van leesplezier."
Tom Hofland, schrijver en podcastmaker	"Wanneer je leest ben jij de regisseur en worden alle beelden beter."
Govert Schilling, wetenschapsjournalist	"Geef je om kinderen, leer ze dan lezen. Het is een cadeau voor de eeuwigheid."
Alex Boogers, schrijver	"Als je één lezer bereikt, dan heb je een vreemde andere, dwars door alles heen, een volledig nieuw universum aangereikt."
Mano Bouzamour, schrijver	"We kunnen zoveel meer doen om onze scholieren te prikkelen met al de verschillende vormen van verhalen vertellen."
Susan Smit, schrijver, columnist	"Leesonderwijs zou leerlingen hongerig naar boeken moeten maken, naar de wereld die zich openbaart binnen de kaft. Als kind kun je al die werelden verzamelen en koesteren als bewijs dat er meer is dan wat je kent."
Roxane van Iperen	"Een goed boek vergroot de gevangenis in je hoofd, tot er een parallel universum met duizend vluchtroutes in past."
Alma Mathijssen, schrijver	"Nog nooit heb ik me eenzaam gevoeld terwijl ik een boek las, ook al doe je dat altijd alleen. Dat komt omdat de literatuur de kluis van onze geheimen is, wat we voor onszelf houden en aan niemand anders durven toe te vertrouwen, vinden we terug in boeken."
Nina Weijers, schrijver	"Niets is te vergelijken met de magie van leren lezen, verdwijnen in een boek en de hele dag denken aan het moment dat je weer terug naar huis kunt om te lezen."
Ronald Giphart, schrijver	"Lezen leer je door te lezen, lezen, lezen en te praten over wat je gelezen hebt."
Margje Woordrow, schrijver	"Laat jongeren lezen weer beleven in plaats van verantwoorden wat ze lezen."
Ellen Deckwitz, dichter, schrijver	"Wanneer ik hoor dat een kwart van de vijftienjarigen laaggeletterd is, schrik ik. Hoe moeten zij zich gaan redden in een uiterst talige samenleving als de onze? Daarom

	moet er meer, en beter leesonderwijs komen.”
Paul van Loon	““Wie niet leest, is er geweest.”
Jelle Jolles	“Door lezen ben ik geworden wie ik ben. Lezen heeft me gevormd, heeft me geleerd over anderen, over de wereld, en over mezelf. Door lezen heb ik spannende en inspirerende dingen meegemaakt in landen veraf en dichtbij, in het verleden en de toekomst. Daarom doe ik mee aan het initiatief ‘Het Nieuwe Lezen’ om jongeren anno 2020 - via het lezen - een handvat te kunnen geven voor de eigen ontplooiing.” (Jorien vraagt nog om een kortere versie)
Manon Sikkel	“Lezen is een vaardigheid die je onder de knie moet krijgen en die je veel moet oefenen. Alleen als je daarbij geholpen wordt, wordt het leuk. En daar help ik graag aan mee.”
Annejet van der Zijl, schrijver	“Mensen kunnen niet zonder verhalen.”
Lydia Rood	“Lezen heeft mijn leven gered.”
Pieter Koolwijk	“Het is fijn wanneer kinderen de diepere lagen uit boeken weten te halen, maar het allerbelangrijkste is dat ze even lekker in het verhaal verdwijnen en de wereld om zich heen vergeten. Dat is waar boeken voor bedoeld zijn.”
Buddy Tegenbosch	“Tijd voor meer aandacht voor goede verhalen. Tijd voor onderwijs dat prikkelt, inspireert en aansluit bij de belevingswereld van onze jongeren. Lezen, een noodzakelijk plezier!”
Caja Cazemier	“Lezen is de basis voor leren en leren is de basis voor het uitoefenen van een beroep, maar ook van je kunnen redden in het leven.”
Anna Woltz	“In een wereld vol bubbels van anderhalve meter zijn boeken de nooduitgang: je ontsnapt uit je eigen hoofd en gaat op avontuur in het hoofd van iemand anders.”
Maarten Doorman	‘Lezen helpt ons, ons iets te verbeelden en het bevrijdt ons, al is het maar voor even, van het scherm waardoor wij steeds meer worden opgeslorpt.’
Simone van der Vlugt	“Wie niet goed kan lezen, sluit zichzelf buiten.”
Maren Stoffels (Daphne)	‘Lezen is zoveel meer dan een verplichting op school! En dat is wat ik leerlingen wil laten zien met deze campagne.’
Marco Kunst	“Plezier, spanning en ontroering zijn daarbij de enige krachten die écht motiveren: als je

	geraakt wordt, dán wil je meer! Het belang van goede coaching en het juiste verhaal op het juiste moment is hierbij goud waard.”
Adriaan van Dis	“Lezen maakt mondige mensen”
Aaf Brandt Corstius, columnist, schrijver	“Van lezen leer je denken, van lezen leer je schrijven, van lezen leer je wie anderen zijn en van lezen leer je wie je zelf bent.”
Splinter Chabot, Schrijver en programmamaker	“Een boek kan de werkelijkheid schaakmat zetten. Die betovering, dat plezier, die magie verdient elk kind.”
Maartje Wortel, schrijver	“Als ik de moed dreig te verliezen, begin ik te lezen. En meestal vind ik dan de weg wel terug.”
Astrid Sy	“Lezen is het fijnste wat er is, waarom wordt het dan tot zo iets vervelends en schools gemaakt? Deze nieuwe leesaanpak gaat lezen weer leuk maken.”
Edward van de Vendel	“Wie leest kweekt fantasiespielen. En fantasiespielen heb je nodig in de werkelijkheid: gaat er iets mis? Wie veel leest kent vast wel een boekfiguur die voor hetzelfde probleem al een oplossing vond. Bovendien is van een goed wegzinkboek nog nooit iemand ongelukkig geworden. Doe er maar onderzoek naar. Niemand.”
Mirjam Oldenhave	“Bewegen is niks, maar voetballen is leuk. Datzelfde geldt voor lezen. Lezen is moeilijk en saai, maar een mooi/lekker boek is net zo boeiend als Netflix. Je mag best fouten maken met lezen en niemand hoeft te weten of je alles hebt begrepen. Als je maar zin hebt om door te lezen.”
Tommy Wieringa	“Van lezen kan je alles worden wat je wil.”
Simone Atangana Bekono	“Elke kans die ik krijg om jonge mensen te enthousiasmeren voor het geschreven woord pak ik natuurlijk aan: er is geen kunst- of vermaakvorm die me zoveel over het leven heeft geleerd als de literatuur.”