

Nederlands

Ik ga jullie wat vertellen wat ik vind van de Nederlandse lessen.
Om te beginnen vind ik dat we altijd een fijne sfeer hebben in de klas tijdens de Nederlandse lessen. Dat komt voornamelijk omdat wij ons goed kunnen aanpassen aan onze docent, en hij ook goed in ons kan meeleven.

We beginnen elke les met het huiswerk te bespreken die er is opgegeven, dat gaat altijd heel erg goed als er wat vragen zijn over het huiswerk dat je iets niet snapt bijvoorbeeld komt de docent na het bespreken individueel naar jou toe om het je te uitleggen Dat gaat meestal super goed.

Als dat is geweest beginnen we met zelfstandig werken eerst wordt er van tevoren aan ons uitgelegd waar we aan moeten werken en wat we precies moeten gaan maken.

Als je alles af hebt voor Nederlands zowel het huiswerk als het normale werk mag je in stilte of op fluisterton iets voor je zelf doen.

Vaak als je vraagt aan de docent of je bij een bepaalde leerling wilt gaan zitten mag dat wel maar, dan wel op een voorwaarde dat je het rustig houdt.

Wat ik persoonlijk heel fijn vindt in de lessen is dat je je huiswerk mag maken in de les en je dus al klaar bent met het huiswerk.

Ik vind het fijn dat onze docent goed uitleg kan geven en het zo vaak wil uitleggen totdat je het snapt.

Vervolgens wordt er ongeveer 5 minuten voordat de bel gaat aangegeven dat dan de bel gaat en je alvast je spullen in kan pakken. Dat vind ik heel fijn want dan kan je rustig aan je spullen opbergen zonder te moeten haasten.

Dit is kort en krachtig uitgelegd hoe ik de Nederlandse lessen ervaar.
Bedankt voor uw begrip.

M.v.g Nisrin Azahaf 1HA2